

Wij zijn het voetvolk

Carmien Michels

Wij zijn het voetvolk
in willekeurslijven gebonden
aan de grillen van de markt

wij rommelen
in bomvolle vuilbakken
niet om onze honger te stillen
maar op zoek naar een plek
om onze zorgen weg te werpen

wij hongeren naar stilte
en stuiten op schaarste
als onze wekker schallend
de nachtschift aankondigt
en onze chef ons weer uitscheldt
voor het vuil van de straat

wij zijn geboren in een glazen kooi
wij kennen het plafond door het schouderophalen van onze moeders
wij kennen het uitzicht door de verhalen van onze vaders
die hun leven lang spaarden voor één dag in de wolken

wij zagen hen huilen
toen ze na veertig jaar dienst
met lege handen thuiskwamen
versleten uitgemolken en zonder dromen
omdat het winstgevende bedrijf
in Oekraïne kleinere kooien kon bouwen

we zagen onze vaders daar hangen in de wolken
aan touwen die hun vrouwen hadden geweven
van hun eigen grijze haren
te trots om hen tegen te houden

wij zijn hun kroost hun enige troost
hun hoop op een wereld waarin
wij het glas aan diggelen slaan
en zelf kiezen hoe we door het leven gaan

we ballen onze vuisten
we heffen hamers en sikkels
we slaan barsten in de kooi
maar al snel plaatsen ze dubbel glas
aftrekbaar van de belastingen

onze buurten verkommeren
geen flik meer te zien
geen vuilnismannen
geen opkuisdienst
alleen spuiten en gespuis

de plantsoenen worden heraangelegd
de bedelaars gedeporteerd
ze sturen onze huur de hoogte in
en sturen ons naar buurten die ooit duur waren
maar stilaan verloederen

we stikken in de schimmel
en schrikken uit onze slaap
door voortdurende sirenes
en roepende zotten op straat

en dan opnieuw kopen ze alle gronden op
aan spotgoedkope prijzen
om lang geplande overheidsgebouwen
en Europese wijken neer te poten

de plantsoenen worden heraangelegd
de bedelaars gedepoteerd
ze stuwen onze huur de hoogte in
en sturen ons weer naar buurten die ooit duur waren
maar nu voordelig wegzakken door hun deploy the poor politiek

wij zijn geen stakkers
we leggen elke dag een euro opzij
voor de toekomst van onze kinderen
studies die elke dag duurder worden door afnemende subsidies

onze slimsten zullen afstuderen
en stuiten op gesloten deuren
die alleen openen met contactsleutels
contacten die wij niet hebben

de enige die niet ter plaatse blijven trappelen
de enige die ontsnappen aan de stroppen
de nestels waarin wij ons werken
de enige die zich uit te nauwe schoenen wringen
zijn onze doortrapte rotkinderen
de kille kikkers die op ons spuwen
die achter onze rug slecht spreken
en ons bestellen terwijl we aan het werken zijn
om lakschoenen, maatpakken en een wit gebit te kopen

zij adviseren nu de rijken hoe het best belasting te ontduiken
financial improvisors of hoe je dat ook noemt
we zouden trots kunnen zijn omdat ze het zo ver hebben geschopt
we zouden woedend kunnen zijn om het verraad

maar we hebben geleerd het hoofd hoog te houden
zelfs als we de zwaarste stokslagen krijgen

tegenwoordig genieten we op onze vrije dagen van extra opleidingen
ze willen ons flexibel leren omgaan met development
dat wil zeggen dat we nu danku moeten zeggen
als we nog meer nog zwaarder nog moeilijker
werk moeten verrichten op kortere tijd

follow the leader leren ze ons
don't think for yourself leren ze ons
ignorance is bliss leren ze ons

wij zijn het voetvolk
vertrapt en voor schut gezet