

## De rode schoenen

aan de staart van een kameel reisde ik door de nacht  
in de schaduw van de nacht naar het water van de nacht

dakloos zonder sterrendeken haar stilte stormt maar stilt de storm  
*terwijl de Duitse soldaat reeds zijn laars op Oostenrijkschen bodem zet*

die ochtend kwam ik aan in West-Europa evenveel moed als honger  
blootsvoets station Antwerpen-Berchem een kruik nog op mijn hoofd  
in een kiosk zag ik opgespoten bloot las *hond bijt peuter in het gezicht*  
dacht zo speelt vandaag in Gaza een kind zich dood  
de duivel die in een sneeuw wit maagdekyn ploegt  
*ik zit hier in De Zevende Hemel croont hij be ready when He comes o Lord*

buiten op het plein zag ik de zon met haar triljoenen snaren  
als een bruistablet miljoenen orgelpunten door de wolkenwatertombe  
op schaduwen jagend geesten van de eenzamen in De Donkere Hoek  
zonder identiteit *Petrus, Josephus. Oud 34 jaren, 2 maanden, 12 dagen.*  
toen zag ik tussen het opschietend onkruid een paar schoenen  
in goede staat een maat te groot als een vos verfde ik ze rood

stapte door de Zaal van de Verloren Stappen de stad een knokenpaleis  
heetgebakerd ik hoorde geen pauwen maar mensen roepen  
's avonds aan de rand van de stad volgde ik de waterloop indigo is het  
hazige geluk de jakhals ligt altijd op de loer mijn geitje  
als een zonnestraal op een bruidsboeket wat stapten die stappers lekker

stoppen kon ik niet ik zag hoe de bomen in de verte wuifden  
ik was op weg naar mijn wrakhoutboot en naar mijn Bonny  
ze zong *Peter on the seashore* en noemde mij haar *voyou*  
plots hield een fietser halt naast mij een man met kort wit haar  
*mijn zoon had dezelfde schoenen maar niet in het rood hij viel op zijn hoofd*  
*toen was hij dood* en reed door en ik uit het lood sleepte mij voort

© PETER HOLVOET-HANSSEN, 2007.



*Peter Holvoet-Hanssen*  
www.kapernoot.be