

“In deze straat met ogen achter elk raam
is licht een onverdraagzaam goed!”

Iemand gaat er met mijn oude schoen vandoor,
probeert mij af te leiden met deze regel.

Ik heb hem gepoetst toen hij geen hak meer had.
Zijn veters hingen in een grappig soort spagaat.

Niemand die mij kent zou hem durven stelen.

Nu weet ik iemand die niemand is.

Hij houdt net als ik van versleten schoenen.

Ik zoek gebruikte paren.

Saskia van den Heuvel