

LEKZOEKER

1 [BRUGMAN]

Hemelsbreed. Zo vangt de nacht aan
Onder dromen; de maan is onbeslapen
En de man, in een kano naar zee,

Overbrugt de twijfel – hij blijft niet staan
In een eindrijm dat te gapen
Ligt als een wijde schoen, een entree

Die alle aandacht niet mis te verstaan
Op zich richt. Op zich, alsof een wapen
Aan de muur een wapen is. En ongerijmd.

2 [ZAAKMAN]

Hoe wijd is de wereld met veel
Te nauwe schoenen aan, zijn voeten
Voeren hem te vaak

In kwade dromen waar de twijfel speelt:
Op het juiste ogenblik een gek te moeten
Zijn, veroordeeld tot de taak

Elk woord als een mes naar de keel
Te verplaatsen. Tot hij zich in taal ontmoeten
Zal. Diep onder de grond van de zaak.

Frank Pollet
uit de cyclus 'Lekzoeker'
DaLiDa, Uitgeverij P, Leuven, 2004