

Profiel van een schoen

De eerste stappen die ik als kind zette, ben ik vergeten. De aanschaf van een paar bruine schoenen op de groei, met een inschuifhakje dat met drukknopen werd bevestigd, herinner ik me wel. Deze schoenen groeiden als het ware met me mee en wat belangrijk is, ze maakten mijn wereld groter. Ik ging op stap. Lopen werd wandelen, een wandeltocht werd trektocht. Mijn schoenen brengen me in een goed humeur. Ik onderhoud een band met ze. Als aan mijn eis: steun en veiligheid, zonder zich te laten gelden, is voldaan, kan een relatie wel vijftientig jaar duren. Neem mijn paar Stefan, Oostenrijks fabrikaat, forse profielzool met een rode band ertussen, zodat ze ook nog kunnen worden verzoold. Je vertrouwt ze, dat is klasse. Niet volgens de laatste mode, maar je kunt er je plan op trekken, urenlang. Let maar eens op. Vrouwen die zeuren en klagen dragen te kleine schoenen, die knellen. Bangelijke mannen hebben pantoffelachtig schoeisel aan, maar mensen die de wereld vrij tegemoet treden, lopen op solide schoenen met profielzolen en rode veters. Kleren mogen dan de man maken, het zijn toch de schoenen die je verder brengen.

Thermin de Graaf