

## Een dier

Op blote voeten loop ik door dauw  
Geen andere goden groetend dan jou  
aan mijn voetzool groetelijke aarde  
gras dat mijn tenen tergend omhelst  
pijnpijkkel kei me je plotsje klaart  
zwervzaak insect dat ineenkrimpend sterft.

Ik voel me vuil van je langzaam bederf  
een ontzielde tak op het roestwordend gras  
het zwart skelet van een insect in  
humus baarmoeder en graf voor mijn vader.

Maar jij groeit in mij pijsstillend hijgen  
van deze morgen ik voel het zaad  
kriemt en zwollen naar buiten dringen  
ik waad door het water van eeuwen zon  
de dauw is het doodzweet van de aarde  
maar onder mijn voeten groeit de grond.

Ik sta in ~~mijn~~ waarnte op de smalle plek  
van twee voeten op gras voeten die drinken  
voeten van vuur en van ijs  
voeten waaraan een lichaam reikhalst  
rechtops een dier dat kijkt in de tijd.

uit 'De geschiedenis van een steenboek' (uitg. P. Geurken, 2002)

Willy Spillebeen



Spillebeen  
15.02.2005